



Welke mogelijkheden bieden wij voor een onvergetelijk afscheid?

Er spelen veel factoren een rol bij een onvergetelijk afscheid bij leven. Bij de juiste keuze van locatie, muziek, verhalen en creatieve uitingen ontstaat een mooi persoonlijk geheel, waarbij alle factoren elkaar versterken.

Fotoreportage

Een fotoreportage maakt het samenzijn persoonlijk. Dit is zeker het geval als de reportage tevoren is gemaakt en beelden laat zien uit het dagelijks leven en in de eigen woonomgeving. Onze professionele fotografen verstaan de kunst om juist deze momenten vast te leggen, voor en tijdens de viering.

Video

Met een video maak je de verdiepingsslag. Hoe mooi is het als bijzondere gebeurtenissen, een oogopslag of karakteristieke uitspraken worden vastgelegd in een film. Zo kan iedereen zijn geliefde persoon blijven herinneren.

Levensverhaal

Het levensverhaal is een unieke manier om het leven van je dierbare op een creatieve manier in beeld te brengen. Hierin is werkelijk alles mogelijk. Een mix van muziek, tekst, dichtregels en creatieve creaties wordt aaneengeregen tot een uniek geheel. Troost bij Leven kent de professionals die jou hierbij kunnen ondersteunen.

Muziek

Een samenzijn zonder muziek is bijna ondenkbaar. Hoe mooi is het als de muziek is voorzien van een persoonlijke tekst of speciaal voor deze gelegenheid is gecomponeerd. Met de professionals van Troost bij Leven ontstaat een onvergetelijke muzikale ondersteuning.

Band

Wil je levende muziek bij het samenzijn? Troost bij Leven kent de musici die exact het muziekgenre brengen dat past bij deze bijzondere gelegenheid.

Creatieve creaties

Als je kunstzinnig bent, wil je misschien zelf een creatieve bijdrage leveren. Onze tekenaars, portretschilders en beeldhouwers helpen je graag. Je kunt het kunstwerk ook helemaal aan hen overlaten.

Dans

Dans zorgt voor verwondering, ontroering, dynamiek; dans verbindt. We brengen je graag in contact met het dansgezelschap dat de passende dans uitvoert.

Omgaan met verlies

De viering van het leven kan een explosie aan gevoelens teweegbrengen. Hoe breng je moeilijke zaken ter sprake? Hoe kun je doorleven nu je dierbare ongeneeslijk ziek is? Hoe moet het na het definitieve afscheid? En hoe begeleid je je kinderen? Bij deze en andere vragen biedt Troost bij Leven de begeleiding die rust brengt en het leven structureert.

Workshops voor kinderen

Kinderen hebben een eigen belevingswereld. Zij verwerken het afscheid op hun eigen manier. Tijdens speciale workshops vieren we het leven en maken we het afscheid bespreekbaar in hun eigen taal.